

Ik moet met Chris praten.
Vanavond nog.
Maar wat ga ik zeggen? Wil ik met hem verder?
Vanavond. Dan moet ik beslissen.

GEDUMPT!



**EEN MOMENT KAN VOORGOED
JE HELE LEVEN VERANDEREN.**



Het is erg koud vanavond.
Mijn voeten zijn koud.
Mijn handen zijn koud.
Ik wacht in het park.
Ik wacht op Chris.

**KOM OP, CHRIS.
WAAR BEN JE!**



Ik spring op en neer.

Het is zo koud.

Waar ben je, Chris?

Waarom ben je altijd te laat?



Waar ben je?



Chris is mijn vriendje.
We zijn al drie jaar bij elkaar.
Ik hou van Chris.
Maar is hij ook gek op mij?





Ik moet het eerst weten.
Dan pas kan ik beslissen.



Dit zijn mijn opties.

Ik ga samenwonen met Chris.





Of ik begin een nieuw leven in
Australië.